

# CONNECTKERK

## D.R.A.A.G. bij

Elke week ontmoeten we mensen die voor de eerste keer bij een dienst van Connectkerk zijn. Fantastisch! Vaak krijgen we na verloop van tijd de vraag hoe het zit met lidmaatschap en betrokkenheid bij de kerk.

Om die, en andere, vragen te beantwoorden organiseren we regelmatig NextSteps bijeenkomsten. Tijdens NextSteps vertellen we iets meer over de achtergrond van Connectkerk, waar we vandaan komen, wat onze visie is, wie de mensen erachter zijn, en wat we verwachten van elkaar.

In ons 'FOCUS 20-22' document vertellen we iets meer over onze focus op verbinding 'naar boven, binnen en buiten', en over onze waarden. H.E.A.R.T. Honour, Excellence, Advancement, Reaching Out, Togetherness.

Hieronder vertellen we iets meer over de uitnodiging die we doen naar mensen die graag betrokken willen zijn bij Connectkerk. Wil je je onderdeel voelen van onze gemeente? Fijn! Dan kunnen deze handvatten je daarbij helpen.

## **D: Discipelschap**

De “D” van “draag bij”, maar ook de “D” van discipelschap. Neem deel aan ConnectGroepen, studieavonden, gebedsavonden, etc. Om een discipel van Jezus te zijn is het belangrijk dat je kiest voor momenten van verdieping en toewijding.

## **R: Relaties**

De “R” van relaties. We stimuleren je om relaties en vriendschappen op te bouwen met mensen binnen de kerk. Heb je dezelfde hobby, zit je in dezelfde leeftijdsgroep? Onderneem dan dingen met elkaar!

## **A: Aanwezigheid**

De “A” van aanwezigheid. Het is zo makkelijk en verleidelijk om een bijeenkomst te skippen, maar we willen je aanmoedigen om er een gewoonte van te maken er ‘gewoon’ te zijn. Maak er een prioriteit van, wees er vaker wel dan niet.

## **A: Aanpakken**

De “A” van aanpakken. Net als thuis in een gezin zijn er ook in dit gezin altijd klusjes te doen, en die doen we met elkaar. Dus, maak deel uit van een team, help met opbouwen, welkom heten, koffie schenken, kinderwerk, er is vast een plek waar je past!

## **G: Geven**

De “G” van geven. We hebben het beste voor het laatst bewaard... Geld hoort er helemaal bij, en geven is ook een vorm van aanbidding en discipelschap. Dus, bid ervoor, praat erover met elkaar en maak er een gewoonte van om financieel bij te dragen.