

Verwerking voor Connectgroepen

Spreker: Marcel van Noort

Datum: 16-10-2022

Preekserie: This is Me

Titel Preek: Groeiende Heilige

Bijbelgedeeltes:

- Johannes 4:1-28

Samenvatting

De 3 punten preek van Jezus aan de Samaritaanse vrouw.

1. Kijk niet naar de put naar de Bron.
2. Neem een levensveranderende houding aan. Laat God tot je spreken over welke gebieden je moei groeien in je heiligheid
3. Aanbid God in Geest en Waarheid

Jezus kiest er voor om door een vijandig gebied (Samaria) te gaan onderweg van Judea naar Galilea. Hier spreekt Hij een vrouw aan. Twee ongewone situaties. Joden trekken meestal niet door Samaria heen omdat de Joden de Samaritanen als “niet zuivere Joden” zien, door de vermenging met andere volken. Jezus een vrouw aan. Een vrouw sprak je nooit aan en zeker niet waar de man van de vrouw niet bij zou zijn. Daarnaast is Jezus een rabbi en deze vrouw was een zondige vrouw. Dit is niet waar je mee geassocieerd wil worden als Rabbin. Jezus kiest er heel bewust voor om haar te ontmoeten in haar eenzaamheid, in haar schaamte bij de put.

Jezus bied haar water aan waardoor ze nooit meer dorst hoeft te hebben. Ook als ziet de vrouw de diepe put, en dat Jezus geen emmer heeft, wil ze dit water hebben. Om het hebben van levend water waardoor ze nooit meer dorst zou hebben en water ze nooit meer water hoefde te putten was een enorme uitkomst om de schaamte te ontwijken, haar pijn te verdrücken en niet meer naar deze plek te moeten waar ze elke keer met dit feit geconfronteerd werd.

Jezus heeft het hier duidelijk over zijn Vader over God en dat we geen emmer nodig hebben om water uit hem te putten. God de Vader is de bron, de basis waar we ons leven op mogen baseren, waardoor we verfrist worden, waar we eeuwig leven mogen hebben. Hij wijst er op dat de PUT beneden is, maar de BRON boven.

Dit is ook wat Jezus ons wilt leren. Als Groeiende Heilige begint ons groei proces altijd bij de Bron. Bij God de Vader, door te zeggen “ ik heb U nodig, ik vertrouw niet op mijn eigen put waar ik water uit haal, maar op U als mijn Bron voor eeuwig leven”

In het tweede deel van het gesprek zien we dat Jezus haar bevraagd over haar levenssituatie. Nu begrijpt de vrouw dat Jezus een profeet is en ze herkend en erkent Zijn autoriteit als Profeet. Als een profeet met een boodschap van God kwam had dit altijd te maken met een verandering die mensen, volken of groepen moesten maken. Door te zeggen NU weet ik dat U een profeet bent, begreep ze ook dat haar leven niet op orde is, dat er iets aangepakt moest worden, dat er iets moest veranderen. Dat ze moet groeien en haar problemen, zonde, verkeerde gewoontes, schaamte moet gaan aanpakken.

In het derde deel stelt de Deze vrouw de vraag wat de juiste plek van aanbidding is. De vraag komt voort vanuit een verschil van inzicht tussen Samaritanen en Joden over de juiste plek van verering van God welke al z'n 170 jaar duurt. De Samaritanen geloven dat de berg Gerizim, waar ze nu staan, de juiste plek is en de Joden vinden Jeruzalem de juiste plek.

Jezus geeft aan dat de tijd nu al aangebroken dat er een verandering is gekomen van hoe we God moeten aanbidden. Per direct is er een verandering aangebroken. *Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid.*

Aanbidding is niet iets wat extern plaatsvindt en waar eerst het juiste klimaat voor opgeroepen moet worden, of het juiste lied, of het je wel aanspreekt. Aanbidding begint intern, in de Geest.

Aanbidden in de geest:

- De menselijke geest komt onder de leiding van de Heilige Geest te staan en dan kunnen we tot ware aanbidding komen.
- Als we aanbidden in de geest zijn onze gedachten gericht op God.
- Aanbidding met een oprecht hart hebben en geen verdeeld hart.
- Aanbidding met een berouwvol hart. (reinheid, zuiverheid, belijden, berouw en vergeving).

Jezus zegt dat we ook moeten aanbidden in waarheid.

Echte aanbidding is een respons van lofprijs, aangemoedigd door de waarheid die door God is geopenbaard.

Verwerkingsvragen:

- Ben ik gefocust op de put en kijk ik naar mijn omstandigheden of richt ik me op de Bron?
- Ben ik de afgelopen periode veranderd en gegroeid als heilige? Welke stappen zou ik willen zetten?
- Hoe worst ik een aanbidder in Geest en Waarheid?