

Verwerking voor Connectgroepen

Spreker: Marcel van Noort

Datum: 26-02-2023

Preekserie: In your Presence

Titel Preek: Jesus at the centre of it all

Bijbelgedeeltes:

- Gen. 1:1-2, 1:28, 2:25, 3:1
- Joh. 14:6

Samenvatting

1. Een praktisch tool om de Bijbel te lezen en van te leren
2. Jezus in beeld door de bijbel

Bijbellezen

Bijbellezen is net als het proces van een Desemstarter maken. Elke dag je moet het voeden totdat het gaat “borrelen”. Dat is het desem klaar om een brood van te bakken. Bijbellezen is ook een proces. Hoe vaker we lezen, onszelf voeden zal het gaan “borrelen”.

Bijbel lezen is niet een “moeten”. De Bijbel is er voor ons zodat het ons goed doet, het ons helpt in relaties met God en met elkaar.

Stappen om bijbel te lezen

1. Bidden
2. Lees het gehele bijbelboek hardop.
3. Observeer.
 - Wie, wat, waar, wanneer, waarom?
 - Soort boek/literatuur, wat is het hoofdthema, welke woorden komen vaak terug.
 - Als je na het lezen het boek een titel zou geven wat zou dit zijn?
4. Bijbelse context
 - Aan wie is het geschreven en waar waren zij?
 - Wanneer en waar vandaan is het geschreven?
 - Wat was de lokale situatie, soort stad, wie woonde daar ect.
5. Toepassen. Wat betekend wat ik gelezen heb voor mij

Jesus at the centre of it all

Gods verlangen is om altijd met ons te leven in elkaars “presence”.

In Gen. 1:28 lezen we dat God de mens zegende. Voordat de slang is het hele verhaal voorkomt, voordat Adam en Eva een hap van de vrucht namen, voordat ze zich ook maar bewust waren van zonden was daar de EERSTE ZEGEN. Gods zegen.

God schiep de mens ARUMIN (Gen. 2:25) = Fysiek naakt, totale openheid, niets verborgen, blootgelegd, geen schaamte, geen geheimen.

Genesis 1 & 2 laat zien hoe God het in Zijn originele plan bedoeld heeft. Samen met ons leven in totale openheid en harmonie. Dit was en is Gods hart en verlangen. Een relatie, zonder schaamte, geen geheimen tussen Hem en ons.

In Gen. 3:1 lezen we dat de slang in het verhaal binnenkomt. De slang is de listige = Arum. Satan is in zijn karakter niet open. Hij is juist het tegenovergestelde van ARUMIN. En hij heeft de mensheid, ons, hierin meegenomen, in mee getrokken. ARUMIN naar ARUM gegaan,

van OPEN naar VERBORGEN,

van ZONDER SCHAAMTE naar SCHAAMTE.

van SHALOM/VREDE naar ONRUST.

Gen. 3 t/m Openbaring staat in zijn geheel in teken van dit verhaal. Het terugbrengen van de mensheid van Arum naar Arumin.

Dit is waar Jezus doet. Jezus is de Weg, God de Vader is ons doel. (Joh.4:16)

Jezus staat centraal in elk Bijbelboek en laat Gods verlangen zien om in eeuwigheid met ons te leven.

(Document Jezus in elk bijbelboek staat op de website van Connectkerk en in de Connectkerk app)

Verwerkingsvragen:

- Wat was voor jou een enorme openbaring tijdens het lezen van een gedeelte in de Bijbel?
- Hoe geeft het lezen van de Bijbel je rust?
- Gods verlangen door de Bijbel heel is Zijn relatie met jou te verdiepen. Ervaart je dit wanneer je Bijbel leest en welke impact heeft dat?