

Uit de Bijbel komt een patroon naar voren van God die nauw betrokken is bij zijn schepping. God woont er en is er te ontdekken. We mogen Hem heel praktische aanbidden door Zijn hart hierin na te volgen en mee te zorgen voor Zijn schepping. Dat kan er per persoon anders uitzien; God heeft voor ons allemaal verschillende goede werken klaarliggen. Dit Bijbelse perspectief biedt hoop ten opzichte van doemscenario's en onze relatief kleine bijdrage: God aanbidden door mee te doen aan Schone Helden, of bij het doen van je wekelijkse boodschappen!

Mogelijke verwerking:

Lectio divina (<https://www.levenindekerk.nl/gezamenlijke-lectio-divina/>) van (delen van) psalm 104. Hierbij wordt de tekst eerst voorgelezen, daarna deelt ieder een woord of zin die hem/haar opvalt. Daarna wordt er nogmaals voorgelezen en kan er, zonder dat er op elkaar wordt gereageerd, een korte uitleg bij gegeven worden. Na de laatste maal hervatting voorgelezen te hebben kan er een uitwisseling plaatsvinden over wat er gelezen en gezegd is.

Verwerkingsvragen:

1. Op welke manier denk jij, of wordt er in je omgeving gesproken over zorg voor je omgeving? In welk opzicht ben je daardoor veranderd/ gevormd?
2. Welk Bijbels beeld over hoe God met de schepping omgaat spreekt je aan? En waarom?
3. Heb je ervaring met het aanbidden van God door praktische keuzes te maken in duurzaamheid?
4. Wat zou God als volgende goede daad voor jou hebben klaarliggen? En voel je je uitgenodigd om die stap te nemen of voelt het meer als een verplichting?
5. Zou God ook een missie voor een Connectgroep, of Connectkerk in Ede kunnen hebben? Hoe zou zo'n missie eruit zien?

Groet,

--

Bram van der Beek

