

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Spreker: Charissa, Joas, Dana, Manoaah van Link tieners
Datum: 7 mei 2023
Preekserie: MovieMay
Titel preek: Up - Dromen met God

Bijbelgedeeltes: Exodus 2:11-15, Exodus 3, Handelingen 2:16-18
Bekijk de clips via: <https://tinyurl.com/pwy2e8vd>

Samenvatting preek:

In de film Up maken we kennis met de oude man Carl. Eenzaam en bitter en wachtend tot hij uit zijn huis moet om naar een bejaardenhuis te gaan. Maar Carl was vroeger een jongetje met dromen van avontuur! Samen met zijn vriendinnetje Ellie (die later zijn vrouw werd) droomden ze van een reis naar de Paradijsrots. Maar ze werden ouder, hadden af en toe eens pech waardoor ze geen geld hadden om te reizen, kenden verdriet omdat ze helaas geen kinderen konden krijgen, en uiteindelijk stierf Ellie. Carl blijft alleen achter. Zonder dromen.

Dat lijkt een beetje op het verhaal van Mozes dat we lezen in Exodus 2. Mozes droomt ervan om zijn volk te bevrijden uit Egypte; hij komt zelfs in actie, vermoordt een Egyptenaar, maar daarna gaat het hopeloos mis. Hij moet vluchten, komt uiteindelijk in Midian terecht en moet afscheid nemen van z'n droom. Hij trouwt, wordt herder, en dat was z'n leventje dan.

Het verhaal van Carl gaat verder. In een laatste poging zijn lot van het bejaardenhuis te ontsnappen knoopt hij talloze ballonnen aan zijn huis en vliegt richting de Paradijsrots (in een tekenfilm kan dat gewoon!) Eenmaal onderweg komt hij erachter dat hij nu vastzit aan Russell, een kleine padvinder. De droom van Carl draait nu niet langer alleen om hemzelf...

In Exodus 3 lezen we dat God het er niet bij laat zitten. Vanuit de brandende braamstruik roept hij Mozes en stuurt hem op weg naar Egypte. Mozes was zijn droom misschien vergeten, maar God niet! Een van de sprekers noemde het zo: de plek waar je nu bent is de plek waar God je opzoekt. Niet in de teleurstelling van je verleden, niet in de vage hoop van de toekomst, maar in je hier en nu. Daar zoekt God je op, en Hij neemt je mee op reis.

Mozes verzint eerst smoesjes; ik kan het niet, dat gaat me nooit lukken, maar wat als... Maar God gaat door met hem. Hoe doen wij dat? Als we ooit een droom hebben moeten begraven, duren we dan God te vertrouwen als Hij er nieuw leven in blaast? En mag Hij dat op Zijn manier doen? Zoals een andere spreker het zei: God vroeg Mozes toen ze voor de Rode Zee stonden "wat heb je in je hand?" We kunnen kijken naar wat allemaal niet meer lukt en kan, maar wat heeft God mij wél gegeven? Daar mag ik mee aan de slag gaan! Mijn tijd, mijn geld, mijn vriendschappen, mijn studie, werk, noem maar op, God kan er iets groots mee doen!

In de film zien we uiteindelijk dat de droom van Carl op een wel heel ongebruikelijke manier toch (soort van) werkelijkheid wordt. En dat die droom dus uiteindelijk groter werd dan alleen hijzelf: De kleine Russell krijgt een opa, een hond kreeg een baas, een vogel kreeg z'n vrijheid en een oude man vond z'n leven terug.

In Handelingen 2 haalt Petrus de tekst van Joel aan; in de laatste dagen zal God zijn Geest uitstorten en zullen we (...) dromen dromen.

Verwerkingsvragen

- Is een film een geschikt middel om mensen, die niet of nauwelijks bekend zijn met het geloof of kerk, kennis te laten maken met het Goede Nieuws van Jezus? Zo ja, wie neem jij mee? ;-)
- Herken je jezelf in Carl, de oude man? Vertel eens iets over jouw passie of dromen?
- Wat heb jij in je hand?
- Bid voor en met elkaar