

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 28 mei 2023
Preekserie: MovieMay
Titel preek: The Shawshank Redemption

Bijbelgedeeltes: Mat. 16:17, 16:23, 26:34, Hand. 2:
Bekijk de clips via: <https://tinyurl.com/ys9ekuv6>

Samenvatting preek:

The Shawshank Redemption is gebaseerd op een boek van Stephen King. Het verhaal speelt zich af in de Shawshank gevangenis, tussen 1947 en 1967. We maken kennis met de 2 hoofdpersonen Andy (bankier, veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar, maar of hij het nou ook echt gedaan heeft?) en Red, een man die al jarenlang gevangen zit en 'dingen kan regelen'. Andy wordt veroordeeld en komt zo in de hel op aarde, een plek waar hij absoluut niet wil zijn maar waar hij moet zien te overleven in zeer zware omstandigheden. We ontdekken in de film dat hij z'n talenten inzet (bankier, hij is goed met cijfers) en daardoor een speciale plek in kan nemen in de gevangenis. Hij helpt bewakers en komt zelfs bij de directeur op kantoor te zitten.

Het verhaal doet denken aan Daniël in de Bijbel. Hij wordt in ballingschap meegenomen naar Babel, ook een plek waar hij liever niet wil zijn. In die tijd heeft elk land z'n eigen God, en het is dan ook opmerkelijk dat Daniël het niet zozeer heeft over 'de God van Israël', maar over 'de God van de hemel'. Hij heeft begrepen dat God niet afhankelijk is van lokatie of omstandigheden. Waar Daniël ook is, de Heer is nog steeds God, en Hij is erbij. We lezen dat Daniël zich in zijn hart voorgenomen heeft om zich niet te verontreinigen met het eten en drinken van de koning. Hij blijft puur en toegewijd, en ook hij zet z'n talenten in op de plek waar hij nu is.

In de tweede clip zien we dat Andy zich vasthoudt aan 'een andere, grotere realiteit'. Er is meer dan alleen maar de muren waartussen hij nu leeft. Er is hoop, er is meer, deze omstandigheden zijn niet het einde! 'Hope is a dangerous thing' zegt Red, want inderdaad, veel gevangenen die zich aan ijdele hoop vasthouden gaan onderdoor aan depressies en wanhoop. Maar hoop zorgt er ook voor dat je niet bitter wordt, niet zielig blijft of je als slachtoffer blijft gedragen. Dat zien we ook bij bijvoorbeeld de vrienden van Daniël. Zij worden gedongen om te buigen voor het beeld van de koning. Wanneer ze dat niet doen worden ze veroordeeld tot de brandende oven. Hun antwoord is schitterend: koning, wij zullen niet voor uw beeld buigen. We weten dat onze God bij machte is om ons te redden van het vuur, maar zelfs wanneer Hij dat niet doet zullen we ons niet buigen. Wow. Wat een toewijding en vastberadenheid! Zelfs wanneer God ons gebed niet op onze gewenste manier beantwoordt, dan nog zullen we op Hem vertrouwen! Dat zien we ook bij Daniël zelf wanneer hij in de leeuwenkuil wordt gegooid. Maar ook bij de discipelen wanneer Jezus hen vraagt "willen jullie ook niet gaan?" "Waar moeten we anders heen!", zeggen ze, "U hebt woorden van eeuwig leven". En natuurlijk zien we dat ook in Jezus Zelf, wanneer Hij zegt "niet Mijn wil maar Uw wil geschiede". Om de vreugde die voor Hem lag heeft Hij het kruis verdragen.

Om de andere, grotere, mooiere, betere, echtere werkelijkheid die voor ons ligt kunnen we onze omstandigheden verdragen. Jezus komt terug. Hij maakt alles nieuw.

Verwerkingsvragen

- Wat sprak je aan in deze film? En waarom?
- Herken je iets van jezelf in Andy? Of Red? Vertel daar eens iets over.
- Hoe ben jij in jouw leven omgegaan met 'een ballingschap' of 'een gevangenis', een plek of omstandigheid waarin je niet wilde zijn?
- Hoe zorg jij ervoor dat je die andere, grotere, mooiere, betere, echtere werkelijkheid voor ogen houdt? Wat helpt jou daarbij?
- Bid voor en met elkaar