

Verwerking voor Connectgroepen

Spreker: Marcel van Noort

Datum: 21 mei 2023

Preekserie: Movie May

Titel Preek: De Lorax

Bijbelgedeeltes:

- Joh. 5:1-13

[Klik op deze link voor de filmpjes.](#)

Samenvatting

We ontmoeten De Lorax, die namens de bomen spreekt, Audrey die een verlangen heeft om een echte boom te zien, Ted die een verlangen heeft om aandacht te hebben van Audrey en de inwoners van Tneedville. Een plaatsje waar alle bomen van plastic zijn, waar geen frisse lucht meer is, maar waar iedereen OK mee is, want het is wel comfortabel. Geen bladeren en ruimte voor andere dingen. Maar hoe is dit zo gekomen? Geen echte bomen meer? Ted gaat opzoek en vind Foetsie en die weet hoe het zo gekomen is. Foetsie verteld het verhaal van hoe hij een plan had, maar zich niet gesteund voelde. Hij had een droom en om die droom tot werkelijkheid te laten komen kapte hij 1 boom. De Lorax waarschuwde hem voor de consequenties en Foetsie beloofde maar 1 boom te kappen. Gestimuleerd door familie en hebzucht kapt hij meer bomen om, totdat De Lorax weer komt en hem de vraag stelt. "Hoe is het nou? Heb je de leegte in je gevuld of wil je nog steeds meer?" Foetsie wordt boos op de Lorax. "Jij bent nep en ik wil dat jij eruit gaat" EN NIETS HOUDT MIJ NOG TEGEN.

Totdat, de laatste boom wordt omgekapt. Dat was het, de allerlaatste. Houdt dat je tegen? De laatste boom wordt omgehakt. De laatste boom, geen materiaal meer voor je droom, alles stop.

Alles is kapot. Er is niets meer dan alleen maar leegte, geen bomen meer, De Lorax is weg, geen bedrijf meer, geen mensen meer. LEEGTE TOT HOEVER JE MAAR KUNT KIJKEN

Foetsie is zich uiteindelijk bewust van wat hij gedaan heeft. Schuld en schaamte draagt hij met zich mee. Alles is verwoest en hij heeft er elke dag spijt van, van wat hij heeft gedaan. En elke dag kijkt hij naar de stenen met het woord "UNLESS" (BEHALVE of TENZIJ)

Tenzij er iemand is met hoop. Foetsie geeft het laatste zaadje van een boom aan Ted en die neemt het mee en plant het zaadje. Nieuwe hoop groeit, nieuw leven groeit.

Net als de man die al 38 jaar verlamd is wat we lezen in Joh. 5:1-13

We weten niet hoe deze man verlamd is geworden, we weten niet waarom hij niemand had of meer had. Had hij het geprobeerd om als eerste bij het water te zijn. Zeker wel, maar langzaam heeft hij zijn hoop verloren en toch, toch was hij nog steeds daar. Geïsoleerd van het echte leven, maar een klein beetje hoop, hoop op genezing op herstel. Hij lag daar in het huis van Bethesda wat Huis van liefde, van genade. Of Huis van Barmhartigheid betekend

En dan komt Jezus. En Jezus vraag of hij gezond wilt worden. Hij zegt geen nee, hij heeft alleen niemand om hem te helpen. Hij heeft hoop voor genezing, maar geen hulp. Jezus geneest hem.

Verwerkingsvragen:

- Met wie kun je jezelf het beste identificeren. Audrey, Ted, Foetsie, bewoner van Tneedville?
- Welke zaadjes hou je nog vast en moet je in de "grond" stoppen zodat het tot leven kan komen?
- Waar ben je hoop verloren?