

## Samenvatting preek 24 september

Focus voor de woordverkondiging lag op

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; **om de grote daden te verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.**

Wat vertel jij als de vraag van een ongelovige is, "wat geloof je dan?"

Welke grote daden van de Heer wil jij verkondigen?

Ieder mens zal ws een ander antwoord geven. Advies uit de zaal geef je antwoord biddend: Heer wat wilt u dat ik nu zal delen?

En waarom zou je eigenlijk de grote daden willen verkondigen van Hem Die je uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht? Een aantal Bijbelse redenen:

Mattheus 28 opdracht

Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Mattheus 10 belofte

Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

Mattheus 6 beloning

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze bederven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel je schatten in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Schatten in de hemel = geen geld geen wijsheid diplomas, carrière, goede daden

Wat dan wel? Mensen die je dankbaar zullen zijn omdat je aan hun getuigt hebt.

Hebreeën 12 aanmoediging

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n grote wolk van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

In Hebreeën lezen we dat er als het ware een grote tribune is met getuigen (van Gods grote daden): Noach Abraham Mozes Gideon Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten en ook je gelovige ouders, grootouders, broers zussen, geestelijke leraars

Allemaal kijken ze als het ware gespannen toe en als je getuigt en juichen ze je voort

Je staat er niet alleen voor. Die hele wolk van getuigen heeft net als jij het oog gericht op Jezus, onze Leider die alles volbracht heeft ...

Maar er zijn ook gewoon praktische redenen:

. Je leert het meest van wat je anderen uitlegt: Door de grote daden van God te verkondigen groei je dus ook zelf. Je groeit in inzicht, beleving en geestelijke kracht. Het is eigenlijk onmisbaar voor elke Christen.

. Je leert te vertellen in woorden van gewone mensen die Jezus niet kennen (tale Kanaäns)

*Vb Jezus stierf voor onze zonden, Opnieuw geboren worden, vervulling met Gods Geest*

. Je gaat ervaren dat Gods grote daden verkondigen zoveel meer impact heeft als je het doet met een biddend hart.

. Je gaat ongelovigen zien door Gods ogen, als mensen die risico lopen verloren te gaan.

. Je gaat Gods stem, Gods vingerwijzingen ervaren en leert aan te voelen wanneer jouw moment is om Gods grote daden te verkondigen >>> spannend

. Je leven wordt voller rijker, **met schatten in de hemel en echt leven**

Hoe vaak heb jij de grote daden van God verkondigd de afgelopen weken? Hoe vaak zou je het willen doen?

Wie heb je op je hart?

Jezus was en is de grootste influencer van alle tijden

En jij, wat leer je van Hem?

Wat post jij op facebook op Instagram enz?

Wat laat jij achter als jouw moment gekomen is?

Wat is jouw erfenis, én wat is jouw schat in de hemel?



**om de grote daden te verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.**