

Verwerking voor Connectgroepen

Spreker: Marcel van Noort

Datum: 29 oktober 2023

Preekserie: De Nieuwe Mens

Titel Preek: Soul Transformation

Bijbelgedeeltes:

- Efeze H4

Samenvatting

In het eerste gedeelte schrijft Paulus over het evangelie en de genade die we hebben ontvangen. Hoe God ons heeft liefgehad voordat Hij de aarde schiep en hoe wij IN HEM zijn. Hoe we EEN in Christus zijn, gered door zijn GENADE. Hoe wij GEZEGEND zijn DOOR Hem. En dat het niet alleen voor de Joden is, maar voor iedereen die Hem heeft aangenomen, die Hem is gaan volgen en daardoor onderdeel geworden is van het GELOOF. Er is geen verschil tussen Joden en Heidenen. H2:11-13 staat dat ze niet hoorde bij het verbond wat God met de Joden heeft gesloten, maar nu, door het bloed van Jezus zijn ze onderdeel geworden en is er geen verschil tussen Joden en Heidenen.

Paulus herinneren de Efeziërs aan wat God door Christus had gedaan en wat hun nieuwe identiteit als gevolg daarvan was. Pas in Hoofdstuk 4 geeft Paulus instructies over hoe ze moesten leven.

In Efeze 2:10 staat:

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Het is een geweldige herinnering dat het uitleven van ons geloof begint met het begrijpen dat we zijn opgenomen in Gods familie. Pas nadat we begrijpen tot wie we behoren, kunnen we anderen werkelijk gaan behandelen en goede daden doen, op de manier waarop God ons, door Christus, heeft behandeld.

Elke religie in de wereld zegt namelijk dat je moet veranderen... en als je verandert, als je goed wordt, zal die God je accepteren. Paulus zegt dat het evangelie de aankondiging is dat God jou al als een gratis geschenk heeft aanvaard, en als reactie daarop: verander. In het christendom leiden goede werken niet tot verlossing, zoals in andere religies; **Goede werken vloeien voort uit onze verlossing.**"

Het verschil tussen alle godsdiensten is GENADE. Mercy & Grace.

Mercy is when we don't get the bad thing we do deserve

Grace is when we get something we don't deserve

Efeziërs is een brief geschreven aan mensen die niet alleen nieuw waren in het christendom waar het leven in eenheid een nieuw concept was, maar ook nieuw waren in het idee van één God.

Efeze was van de donkerste heidense bolwerken en steden van de wereld. Vele goden en magie. De magie vertegenwoordigde een methode om goede en kwade geesten te manipuleren om hulp te verlenen of schade aan te richten. Magische formules kunnen worden gebruikt voor zaken als het aantrekken van een geliefde of het winnen van een wagenrace. Zwarte magie, of tovenarij, omvatte het oproepen van geesten om allerlei kwade daden te volbrengen. Er kunnen vloeken worden uitgesproken, concurrenten kunnen worden onderworpen en vijanden kunnen worden beteugeld. Voor alles kon je naar een andere god toe.

Als je tot geloof kwam had je super veel bescherming nodig tegen deze magie. Niet voor niets wordt er in H6 gesproken over een Geestelijke wapenrusting om beschermt te worden tegen al deze duisternis.

Wat is jouw Efeze?

Paulus verbind eerste deel van Efeze met het tweede deel. Leer wat je heb gehoord over het evangelie en ja, jullie hebben een hoop te leren, jullie doen het geweldig en tegelijk, leidt een leven wat waardig is. Jullie gaan hier allemaal door heen, jullie moeten allemaal nieuwe dingen leren en daarom “ga de weg van de Heer”

Zet goddeloos gedrag stop en wordt vernieuwd in de Geest. Grow up, wordt volwassen. Verander. Dit is Paulus oplossing. Wees vernieuwd in je denken (4:23) gebaseerd op je nieuwe kennis van Jezus (4:21). Leg daarom je oude manier van leven af, je “oude mens” (4:22) en kijk naar Jezus.

It is not behaviour modification but soul transformation

Hoe dan: Verander je denken en gedrag

- Identificeer wat je “verkeerd denken en gedrag” is.
- Erken dat het niet waar is en stop te geloven dat dat de waarheid is, begin in plaats daarvan te geloven wat wel waar is en ga leven in het licht daarvan.
- Herhaal dit proces keer op keer

We zijn allemaal uitverkoren, geadopteerd, je hoort erbij, zijn verenigd in eenheid en eren ieder mens door de manier waarop we over hen praten, hoe we ze behandelen, door het geloof uit te leven dat met elkaar verbonden is als één lichaam, nooit geïsoleerd, en leunend op Gods krachtige geest die in ons leeft.

Verwerkingsvragen:

- Hoe zie jouw Efeze er momenteel uit?
- Welke denkpatronen of gedragpatronen herken ik in mijn leven die ik zou willen veranderen om meer op Jezus te lijken?