

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 26-11-2023
Preekserie: In Verwachting
Titel preek: Cruciale Keuzes (Rachab)

Bijbelgedeeltes:

Mat. 1:1-6, 16 // Jozua 2:15-21, Jozua 6:22-25 // Hebr. 11:31

Samenvatting preek:

In deze serie, we gaan richting kerst, kijken we naar enkele personen uit de geslachtslijn van Jezus (Mat. 1). Het mooie aan deze genealogie is dat het ons bepaald bij Jezus als *echt historisch persoon*. Niet een 'geest, gedachte of verzinsel', maar als God die écht méns geworden is. Daarnaast zien we ook de namen van echte mensen die echt gekke, rare of ronduit slechte dingen gedaan hebben. En inderdaad, er staan ook vrouwen in de lijst. Voor die tijd hoogst ongebruikelijk zeker omdat het vaak ook nog om buitenlandse vrouwen gaat! En tóch heeft God ervoor gekozen Zichzelf aan hen te verbinden, hen op te nemen in het Grote Reddingsverhaal. Dat geeft ons ook hoop!

Oscar vertelde over de context van het verhaal van Rachab. Ze leefde in Jericho, in de tijd nadat Mozes het volk van Israel uit Egypte had geleid, nadat de '12 verspieders' waren geweest, nadat het volk (door ongelof) 40 jaar heeft gezworven in de woestijn, nadat Jozua de nieuwe leider was geworden. Jozua stuurde er 2 nieuwe spionnen op uit, en zij kwamen (wellicht om niet te veel op te vallen?) bij de prostituee Rachab in huis. Zij verstopte hen voor de koning en soldaten, en ze vertelde hen hoe de mensen van Jericho en het hele land bang waren. "We weten wat God heeft gedaan voor jullie, en we weten dat Hij dit land aan jullie gaat geven". Rachab maakt met hen de afspraak dat ze hen niet zal verraden, als zij (en haar ouders, broers en hun kinderen) gered zouden worden. Het rode koord wordt hiervoor symbolisch. Wanneer het volk (zie h6) het land inneemt hangt Rachab het rode koord* (Hebr. woord voor koord is hier 'tikvah', hoop) worden zij en haar familie gered en mogen ze bij het volk wonen.

Rachel wordt uiteindelijk de moeder van Boaz en komt zo in de geslachtslijn van Jezus. Niet alleen dat, ze wordt ook nog als 'geloofsheld' genoemd in Hebr. 11.

Waarom? Ze maakt een 'cruciale keuze'. Een keuze die ons wijst op het ruis van Jezus.

Een keuze van hoop, vertrouwen, geloof *in actie!* Niet alleen een gevoel of een overtuiging, maar een daad. Ze verstopte de spionnen, ze hielp hen ontsnappen, en liet door het rode koord uit haar raam te hangen zien dat ze uiteindelijk op God wilde vertrouwen. Dwars door de dood van Jericho koos ze voor nieuw leven. Ze liet het oude achter zich en omarmde een nieuwe toekomst.

Wat leren we van Rachab? Waarin wijst ze ons op Jezus en hoe kunnen we haar 'geloof in actie' navolgen?

- Je verleden is niet je gevangenis. Waar je ook vandaan komt, wat anderen je hebben aangedaan of welke keuzes je zelf hebt gemaakt. Wanneer je God vertrouwt en Hem Heer laat zijn van je leven is er een nieuw leven voor jou.
- Rachel maakt een 'cruciale' maar ook een 'radicale' keuze. Ze liet haar oude leven achter zich. Haar stad, haar inkomen, misschien wel haar 'status' (die ben ik nou eenmaal). Ze brak met het bekende en stapte in het onbekende.
- Haar geloof werd omgezet in actie. Natuurlijk is het belangrijk om de juiste dingen wel of niet te geloven, maar zij moedigt ons aan 'laat maar zien in je gedrag wat je gelooft'.

Verwerkingsvragen:

- Op welke manier heeft jouw verleden nog een (negatieve) impact op je leven nu? Is er nog iemand die je mag vergeven, of zijn er dingen die je achter je mag laten om je nieuwe leven met God te omarmen?
- Rachel was prostituee, iemand die zichzelf geeft aan anderen die haar betalen. Waaraan geven wij onszelf soms nog weg? Status, geld, onafhankelijkheid, seksualiteit, autonomie, angst?
- Bid voor en met elkaar

De rode draad in de Bijbel

Rood staat in de Bijbel ook wel symbool voor bloed, of offers. Door de hele Bijbel heen vormt dat ook een 'rode draad':

- Dieren geslacht voor Adam en Eva om kleding van te maken
- Ram geslacht ipv Izaak (wanneer hij met Abraham de berg Moriah op gaat)
- Genesis 38, het verhaal van Judah en Tamar en de tweeling die geboren wordt, de eerste krijgt een 'rood koordje' om z'n pols, maar wordt uiteindelijk niet als eerste geboren. Thema van 'de eerstgeborene' past in de lijn van Kaïn en Abel, Jakob en Ezau, Manasse en Efraim, en Adam en Jezus.
- Pesach lam dat geslacht wordt bij de uittocht uit Egypte, en het blad op de deurposten
- Ex. 26, rood koord door het gordijn van de heilige der heiligen
- Ex. 28, rood koord in de ephod/schort van de hogepriester (naast ook een goud, blauw en paars koord)
- De offers die het volk van Israel moest brengen
- Het rode koord van Rachab
- Johannes de Doper die uitroept: ie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt
- Jezus die uitroept "Het is volbracht"!
- En waarschijnlijk nog veel meer mooie verwijzingen. Ken jij er nog een paar?