

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Geert van den Enden
Datum: 14 januari 2024
Preekserie: Jezus is Heer
Titel preek: Jezus is Heer over ziekte

Bijbelgedeeltes & bronnen:

Bijbelgedeeltes:

Markus 2: 1-9 Hoofdstuk, Markus 9, Jes 53: 6, Jes 61: 1-2 en Lukas 4: 18 en 19
2 koningen 5

Quotes

Quotes van ps Bill Johnson, Bethel Church Redding (uit diverse toespraken)

Samenvatting preek:

Jezus is Heer over ziekte (jes 53: 6). Vanuit het hart en karakter van God spreken we over genezing. God is een goede God en Hij heeft het kwade niet nodig om ons het goede leren. Dus God heeft ziekte niet nodig om jou iets te leren! Hoe vormen we ons beeld van God? Jezus is perfecte theologie (het kennen van God). Jezus zegt dat Hij is gekomen om ons de Vader te laten zien, onze Goede Hemels Vader.

Vanuit dat perspectief lezen we Markus 2: 1-12 en kijken we hoe Jezus met het geloof van de vrienden omgaat wanneer zij een verlamde vriend bij Jezus brengen voor genezing. Hij bewijst door de verlamde man te genezen het goede nieuws dat Hij op dat moment aan het brengen is.

Wanneer wij geloof te kort schieten is de bemoediging uit Markus 9 er voor ons, waarbij de vader van de zieke jongen geloofd en tegelijkertijd hulp vraagt bij zijn twijfel. Hoe mooi, nederig en krachtig tegelijk! Dat is ook voor ons bereikbaar. En..soms is er geen genezing, soms begrijpen we niet hoe dingen gaan, (bijv Naaman uit 2 kon 5). De vraag 'waarom' (=oud Grieks denken) is dan vaak niet echt behulpzaam. De vraag die beter zou passen is: "Heer wie wilt u in deze situatie voor mij (of vul maar een naam in) zijn?"

In aansluiting op afgelopen zondag en de roeping uit Jes. 61/Lukas 4 krijgen wij allemaal de uitnodiging om als gezalfde Hem te volgen en het zelf in de praktijk te gaan brengen, ook als wij (net als de volgelingen van de Heer Jezus) we soms nog niet alles met ons verstand kunnen verklaren of begrijpen. In alle eenvoud mogen we bidden voor de zieke mensen.

Verwerkingsvragen:

- a) Hoe er vaar jij de goedheid van God in jouw dagelijks leven
- b) Hoe is het voor jou om als gezalfde uit te stappen
- c) Twijfel jij ook wel eens en wat ervaar je als je met die twijfel naar God gaat
- d) Voor wie heb jij geloof om te genezen (net als de vrienden van de verlamde)
- e) Heb je een getuigenis over genezing (evt van afgelopen zondag?)