

Verwerking voor Connectgroepen

Spreker: Marcel van Noort

Datum: 18 februari 2024

Preekserie: Jezus is Heer

Titel Preek: Over de wereld

Bijbelgedeeltes: 1 Joh. 2:15-17, Ex. 14, Matt. 6:33

Samenvatting

Johannes heeft het in het 1 Joh. 2:15-17 over twee manieren. De manier van de wereld en de manier van de Vader. De wereld of het wereldse denken. De cosmos is een cultuur en bepaald hoe we denken, een norm. Egoïsme, zelfverrijking, begeerte, trots. De Eros liefde.

Daartegenover staat de Agape liefde. De onbaatzuchtige liefde voor je naaste, de liefde voor God en de liefde van God voor de mens. Agape wordt ook wel de hoogste vorm van liefde genoemd. Het betreft namelijk onvoorwaardelijke liefde, vergeving en ongedwongenheid.

Jezus Christus weerspiegelt het hart van de Vader: Je naaste lief te hebben en niet alleen heb je naaste lief, maar heb ook je vijanden lief.. Hij verwelkomt de kwetsbaren. Gelukkig de nederige, de treurende, de zwakke, de zachtmoedige... voor hen is het koninkrijk van de hemel. Geef zonder iets terug verwachten. Zuiver je harten, reinig je van zonde ZODAT de Vader verheerlijkt wordt.

Johannes heeft het hier over: "Niet Jezus en... Nee Christus alleen....."

Johannes roept ons op om God zelf te zoeken in intimiteit. Baseren wij ons geloof op de ervaringen van anderen of zoek ik de intimiteit met God op zodat ik op Hem gefocust ben en niet op de wereld achter mij.

The cross before me, the world behind me.

In Exodus 14 lezen we het verhaal dat het volk Israel bij de Rietzee was aangekomen. Na 400 jaar in Egypte geleefd te hebben en voor een groot gedeelte als slaven en niet in vrijheid hebben geleefd had God hen eindelijk bevrijd met grote wonderen en tekenen. Ze hadden de heerschappij van God gezien. Ze liepen de vrijheid en toekomst in, maar met hun gezicht naar achteren gericht. Ze bleven achterom waar de Farao met zijn leger aankwam. Ze bleven naar de wereld kijken en niet naar de Heer van het Koninkrijk.

Ga je de toekomst in met je gezicht naar achteren gericht, naar de wereld gericht of met je gezicht naar voren. Naar God, naar Jezus die de Heer van de wereld is..

Blijf je achteruit kijken naar de Egyptenaren die er aan komen vanuit de wereld die je kent of loopt je de toekomst in met je zicht naar Jezus.

In Matt.6:33 staat: Zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Gods Koninkrijk is groter dan welke wereld dan ook.

Verwerkingsvragen:

- Is Jezus, Heer over jouw wereld? Over al jouw gebieden van je leven, of welke gebieden laat je de 'wereld' nog heer zijn?
- Waar kijk jij nog te vaak naar achter, naar jouw "Egypte" en hoe belemmerd jou dit om de toekomst in te lopen samen met God?