

## VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

### Over de preek:

**Spreker:** Oscar Biesheuvel  
**Datum:** 4-2-2024  
**Preekserie:** Jezus is Heer  
**Titel preek:** Jezus is Heer van Zijn Kerk

### Bijbelgedeeltes:

Mat. 16:13-18 // 1 Petrus 2:9 // Col. 1:13-23 // 1 Cor. 12:12-14 // Mat. 28:16 // Hand. 1:1-13 // Joh. 15:14 // Hand. 2:1-4 // Mat. 28:18-20 //

### Samenvatting preek:

Het Griekse woord voor 'kerk' is 'kyriake' en betekent 'van de Heer'. Dat woord vinden we echter niet in de bijbel, daar wordt het woord 'ekklesia' gebruikt: Ek=uit en naar, kaleo=roepen. Vertaald krijg je dan zoiets als 'de eruit geroepenen', een gemeenschap van mensen die 'uit de ene plek, naar de andere plek' geroepen zijn. (zie oa. 1 Petrus 2:9, Col. 1:13-23).

De eerste keer dat we dit woord in het NT tegenkomen is in Mat. 16:13-18. Jezus die met zijn leerlingen 'bij de poorten van de hel' staat (zie afbeeldingen hieronder) en verklaart dat Hij Zijn Kerk bouwt, en dat de poorten van de hel het niet kunnen overweldigen. De Kerk is in de aanval! Jezus bouwt dus Zijn Kerk, en Hijzelf is het Hoofd van Zijn Lichaam (1 Cor. 12:12-14)

Over het begin en het doel van de kerk is heel veel te zeggen, hieronder 4 punten waar we zondag naar keken:

#### #1 - De kerk van Jezus is een kerk die aanbidt

In Mat. 28:16 lezen we dat Zijn volgelingen Jezus aanbidden. Daar staat het Griekse woord 'proskuneo'; 'kussen, eerbetoon en eerbied, 'kruipen of hurken, dat wil zeggen zichzelf ter aarde werpen als eerbetoon'. Het Hebreeuwse equivalent is *Shachah*, neerbuigen.

Zeven andere Hebreeuwse woorden voor aanbidding: Halal – gekke, uitbundige lof, Shabach – luide lof, Tehillah – loflied, Zamar – het maken van muziek begeleid door strijkers, Yadah – het uitstrekken van de handen in dankzegging en lof, Towdah – een dankoffer, Barak – knielen voor God in nederige onderwerping. Aanbidding is dus een 'uiterlijke expressie' van een 'innerlijke impressie' of overtuiging.

#### #2 - De kerk van Jezus doet wat Hij zegt

In Hand. 1 lezen we dat Jezus tegen zijn discipelen zegt 'verlaat Jeruzalem niet, maar wacht op wat de Vader heeft beloofd.' En dat doen ze dan ook. Ze zijn gehoorzaam. In Joh. 15:14 zegt Jezus "Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg". Dat gaat over vrucht dragen. 'In Hem Blijven' heeft dus te maken met gehoorzaam zijn.

#### #3 - De kerk van Jezus is vol van de Heilige Geest

In Hand. 2 wordt 'de Kerk geboren' met de uitstorting van de Heilige Geest. Net zoals Jezus vol was van de Heilige Geest (eerste preek van deze serie, Jezus de Gezalfde, de Christus, de Messias). Wacht, doe het niet in eigen kracht. Heel Handelingen gaat daar verder over: Bekeer je, Wordt gedoopt, Wees vol van de Heilige Geest. Soms in een andere volgorde, maar we zien dat mensen herhaaldelijk gevuld worden met Gods Geest.

#### #4 - De kerk van Jezus heeft een missie

In Hand. 1;\* en Mat. 28:18-20 lezen we duidelijk over de visie van de kerk. Ga op weg. Maak discipelen. Wees een getuige. Wat is jouw Jeruzalem? Jouw Judea? Jouw Samaria? Jouw uiteinden van de aarde?

### Verwerkingsvragen:

- Hoe is dit in jouw leven gebeurd, 'van duisternis naar licht'? En hoe gaat het met dat proces in jouw leven, vandaag?
- Praat met elkaar over de 4 punten hierboven; wat roept dit bij je op? Waar wordt je blij van, wat roept vragen op, waar voel je weerstand?
- Bid voor elkaar, wees vol van de Heilige Geest!



Caesarea Filippi, Zie Mat. 16:13-18. Jezus neemt zijn discipelen hiermee naar toe.



Daar vond en vindt je 'The Gates of Hades', de poorten van de hel (onderwereld). Men geloofde dat de goden hierdoor naar de onderwereld afdaalden. Daarnaast werd de God 'Pan' hier aanbeden. Hij wordt vaak afgebeeld met geitenpoten en hoorntjes. Denk aan geiten, tempelprostitutie, Jezus nam zijn discipelen mee naar een plek waar waarschijnlijk afgrijselijk spektakel te zien is. En daar zegt Hij 'Ik bouw Mijn Kerk'!

