

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Spreker: Jan Harm Urbanus

Datum: 17-3-2024

Preekserie: Jezus volgen

Titel preek: Jezus volgen is... niet verleid worden

Bijbelgedeeltes: Lukas 3:21-22, 4:1-15, Lukas 11:2-4, Hebrëen 2:17-18, 4:15, Jakobus 12:13-15, Romeinen 7:22-25, 2 Korinthe 5:21, Romeinen 5:17, Romeinen 8:16, Efeziërs 6:11-17, 1 Korinthe 10:13.

Samenvatting preek

Jezus werd verleid en bleef zonder zonde. Als een voorbeeld voor ons. We kunnen dus overwinnen in situaties waarin we verleid worden. Sterker nog, Jezus leerde ons in het Onze Vader dat we God mogen vragen om ons niet in verzoeking te leiden, maar ons te verlossen van de boze. We hoeven dus helemaal niet in dergelijke situaties terecht te komen, maar als het wel gebeurt, dan hebben we in Jezus een hogepriester die uit eigen menselijke ervaring ons kan helpen hoe er mee om te gaan.

Met het Onze Vader lijkt het wel alsof God een blauwdruk neerlegt voor ons leven. We zijn niet alleen gered, maar we zijn bestemd om te regeren in dit leven. We hoeven ons dus niet mee te laten slepen door onze begeerten, als een wildwaterbaan.

We mogen van Jezus leren hoe Hij om ging met verleiding. We keken naar drie aanvallen: 1) twijfel aan Gods voorziening in praktische zaken, 2) een escape/shortcut voor Jezus' missie hier op aarde en 3) op Zijn identiteit. Aanvallen zijn vaak persoonlijk, maar we kunnen wel een aantal algemene lessen afleiden voor onze levens. Zo is het belangrijk om:

- 1) Te bouwen aan onze relatie met God, onze identiteit in Hem als kinderen van God (Rom 8)
- 2) Vervuld te zijn met de Heilige Geest en de geestelijke wapenrusting te praktiseren (Ef 6)
- 3) Te vertrouwen op Zijn belofte dat we nooit boven vermogen verzocht worden en vertrouwen op Zijn hulp in moeilijke situaties (1 Kor 10, Hebr 2)
- 4) Het Onze Vader te bidden, als hulpvraag.

De zin "leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze" mag dus als een hulpvraag worden gebeden. Als God ons niet in verzoeking leidt, dan doen we het zelf. We worden verleid door onze ikerichte motieven en begeerten, welke nog niet zijn onderworpen aan God. Met het Onze Vader vragen we in feite aan God om ons te helpen veranderen. Om naar Hem toe te groeien en meer op Jezus te gaan lijken. Zo raken we steeds meer verlost van de boze en groeien we als het ware uit de verleiding weg. In dit proces is de Heilige Geest actief, maar zet Hij ook vaak mensen in. Als spiegel, soms met een profetisch woord. Laat dit toe, weersta de Heilige Geest niet (daar sprak Peter Prothero ook al over), maar laat Gods genezing komen in pijnlijke en lelijke gebieden in je leven.

Verwerkingsvragen

- Reflecteren: Wat is een gebied waar je vaak aanvallen te verduren krijgt? Wat denk je dat God hier zou willen betekenen voor je?
- Welke van de vier lessen zou je de komende tijd meer aandacht kunnen geven om te groeien in "Meer liefde, meer kracht. Laat mij zijn zoals U"?