

# VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

## Over de preek:

**Spreker:** Oscar Biesheuvel  
**Datum:** 2 juni 2024  
**Preekserie:** Jezus volgen  
**Titel preek:** Jezus, kamelen, en het oog van een naald

## Bijbelgedeeltes:

Amos 4:1-3, 5:21-24, Lukas 18:18-27, Kol. 3:1-5, 1 Cor. 16:1-3, 2 Cor. 8:7-9,

## Samenvatting preek:

Inleiding: Spreken over geld in een kerk-context is altijd een beetje spannend. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens een preek gehoord waar manipulatie en controle in doorklonken. Toch is het een belangrijk onderwerp waar Jezus het ook vaak over heeft. En heel praktisch; kerk-zijn doen we samen, daarom zeggen we ook vaak 'als Connectkerk jouw kerk is, dan bidt je mee, dan help je mee en dan geef je mee'. Gelukkig doen heel veel mensen dat ook structureel, dank daarvoor!

We kijken vanuit 4 invalshoeken naar geld, een reis door de Bijbel: Mozes, de profeten, Jezus en de apostelen.

**Mozes:** Hij bevrijdde het volk uit Egypte. Uit een leven en economie van Farao, vol 'angst en afgoderij', en naar een nieuw land, een nieuwe manier van leven, omgaan met God en elkaar, en dus ook met geld. Een land 'overvloeiend van melk en honing'. Overvloed! Maar ook: werk! Toen ze aankwamen stopte de manna, en moesten ze het land bewerken. Onderweg kregen ze nieuwe wetten, leefregels. Denk aan de sabbat (rust, niet alleen maar werk, maar vertrouwen dat er genoeg is), de tienden (geef weg aan de priester, de tempel, maar ook aan jezelf!), vrijgevigheid (de arme, de mensen zonder land, de wees en de weduwe), geen woekerrentes, schulden kwijtschelden (het Jubeljaar). Alles om in overvloed te kunnen leven zónder God te vergeten! Want dat gevaar ligt altijd op de loer.

Samengevat Mozes en geld: Van een economie van angst en afgoderij (of bezorgdheid en hebzucht) naar een economie van vertrouwen en overvloed (of aanbidding en vrijgevigheid)

**De profeten:** Mozes gaf het volk wetten om in overvloed te kunnen leven zónder God te vergeten, maar dat ging al snel mis. Ze vergaten God. En gingen weer terug, van een economie van 'aanbidding en vrijgevigheid' naar 'bezorgdheid en hebzucht'. Er werd wel iemand aanbeden, maar dat waren óf afgoden, maar ten diepste 'wij zelf'. We aanbidden een andere God omdat die gaat zorgen voor regen, zegen, oogst, vruchtbaarheid, zodat het goed met ons gaat. Angst, afgoderij gaan hand in hand.

De profeten vertolken, op een poëtische wijze vol pathos (hartstocht, met rijke beelden) Gods hart. Keer terug naar God, maar ook: stop met het bouwen van een muurtje tussen 'zondag en maandag'! Tussen wat je denkt dat heilig is, en wat 'gewoon normaal' is. Alles is heilig!

Aanbidding en rechtvaardigheid gaan hand in hand!

Tzedak: Rechtvaardigheid

Tzedakah: Vrijgevigheid

Lees bv. Amos 4 en 5.

Samengevat de profeten en geld: Leef het overvloedige leven als de koninklijke priesters zoals jullie bedoeld zijn, één héél leven waarin het aanbidden van God en het liefhebben van je naaste hand in hand gaan.

Wanneer je dat niet doet dan zijn de gevolgen voor jou...

**Jezus:** Onthouden: Jezus was een Jood. Hij kende de traditie, de teksten, het hart van Mozes en de profeten. Lees Lk. 18:18-27. Jezus noemt hier 5 geboden, (hij noemt de eerste 4 van de 10 geboden niet, en de laatste hier ook nog niet, *gij zult niet begeren*, maar wanneer hij de man vraagt alles weg te geven is juist dat gebod waar Jezus op lijkt te doelen; een zaak van het hart!). Natuurlijk ging Jezus om met armen, maar ook met rijken! Geld is niet het probleem. Net als met een mes; daarmee kun je iemand verwonden of opereren. Wat doe je ermee wanneer je het in je hand hebt? Zo is het ook met geld. Het gaat altijd om het liefhebben van God en onze naaste. Helpt geld ons daarbij, of houdt het ons er van af?

Samengevat Jezus en geld: Leef in Gods economie van liefde, waarin geld je helpt om te houden van God en te houden van je naaste, en waarin we altijd eerst Gods Koninkrijk zoeken en al het andere ons gegeven wordt.

**De apostelen en geld:** Er zijn natuurlijk verschillende apostelen, en elk heeft zo een eigen invalshoek.  
Jakobus: geen onderscheid of favorietjes in de kerk gebaseerd op hoeveel geld iemand heeft  
Petrus: leiders/voorgangers, laat je niet leiden door financieel gewin maar door het hart van een herder  
Johannes: hoe kun je zeggen dat je van God houdt wanneer je niet van je naaste houdt?  
Paulus: Hebzucht is afgoderij (Lees. Kol. 3:1-5).

In 1 Kor. 15 heeft Paulus net een schitterend betoog gehouden over de opstanding, en daarna gaat het direct in hfd. 16 over en collecte. En dit is hoe het nieuwe opstandingsleven eruit ziet!

Samengevat de Apostelen en geld: Wees overvloedig gevuld met de liefde en de kracht van God zodat door jouw leven, jouw daden en jouw geld het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in het leven van andere mensen.

### **Verwerkingsvragen:**

- Wordt 'jouw economie' gekenmerkt door angst en afgoderij (of bezorgdheid en hebzucht) of door vertrouwen en overvloed (of aanbidding en vrijgevigheid)?
- Gebruik jij je geld op zo'n manier dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in het leven van andere mensen?
- Zijn het aanbidden van God en het liefhebben van je naaste zichtbaar in je uitgaven?
- Is geld jouw dienaar, of je meester?
- Heel specifieke vraag voor sommigen: Lijkt er een vloek te rusten op de generaties voor jou?
- Bid voor en met elkaar