

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 30 juni 2024
Preekserie: Brieven van Jezus
Titel preek: Een witte steen

Bijbelgedeeltes:

Openb. 2:12-17

Samenvatting preek:

Een paar dingen die we mee willen nemen als we deze serie in gaan, zeker omdat Openbaringen soms 'een spannend boek' kan zijn:

- Het eerste dat Jezus zegt in dit bijbelboek: "Vrees niet". Wees niet bang!
- Boek vol met strijd: 'leugen' vs. 'waarheid'. Wat voor jou en mij 'echt voelt' hoeft nog niet 'waar' te zijn. Doel is om dat in lijn met elkaar te brengen.
- Niet "De Openbaring van Johannes", maar "de openbaring van de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus áán Johannes"!
- Openbaring is ons niet gegeven om grip te krijgen op de eindtijd, maar opdat de grootheid van God grip krijgt op ons.

In zijn boek "Zie, ik maak alle dingen nieuw" geeft Bart van Nes een mooi overzichtje van de gemeenten die de brieven uit Op. 2 en 3 ontvangen (zie bijlage). Deze brief aan Pergamum wordt dus geschreven aan een gemeente 'in tweestrijd'.

We gaan er stap voor stap doorheen:

Op. 2:12, 'een tweesnijdend zwaard'. Dit verwijst niet naar Jezus die iedereen afslacht, maar naar Op1:16, 'een tweesnijdend zwaard kwam uit zijn mond'. (Elke brief start met een gedeelte uit dit beeld van Jezus uit 1:13-18) Het zwaard is een beeld van de strijd tussen leugen en waarheid.

2:13, "daar waar Satan zetelt". Dit kan gaan over het grote altaar voor de oppergod Zeus, of verwijzen naar de vereringcultus voor de keizer. Beiden gaan over afgoderij, vertrouwen op iets of iemand anders dan God. 'U houdt mijn naam in ere en u hebt uw geloof in mij niet verloochend, zelfs niet toen mijn trouwe getuige (martyrio) Antipas bij u, waar Satan woont, vermoord werd.' Een compliment dus, dat ze volhouden in tijden van vervolging en verdrukking.

2:14, 'maar er zij een paar dingen die ik tegen u heb'. We gebruikten het voorbeeld van de tandarts, die ook 'een oordeel velt'. Altijd omdat hij gezondheid en herstel voor ogen heeft. Jezus komt hier met zijn oordeel: dit gaat niet goed, pas op, dit verteert je! Dan gaat het over de 'leer van Bileam', wat verwijst naar Num. 22-25. Het volk van Israel werd verleid tot het eten van afgodenoffers en tot het plegen van ontucht. De 'leer van Bileam' is dan een symbolische verwijzing naar het sluiten van compromissen en het vermengen van de heiligheid van Gods onderwijs met andere perspectieven. Oftewel: we houden 'de waarheid van God' naast 'wat echt voelt voor mij'.

2:15, 'de leer van de Nikolaïeten. Zij waren hoogstwaarschijnlijk 'Antinomianisten', (tegen de wet), die een tekst uit 1 Cor. 6 ("alles is mij toegestaan") uit z'n verbad hebben gerukt en daarmee zeggen 'het maakt allemaal niet uit, er is genade!' Wat zou mijn tandarts daarvan zeggen ;-)?

2:17. "het verborgen manna", gaat waarschijnlijk over een overlevering uit 2 Maccabeën 5 (een apocrief bijbelboek) waar wordt verteld over een gedeelte van de manna in de woestijn die in een kruik wordt verstopt, niemand weet waar, en dat dit aan het eind der tijden openbaar wordt.

"En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, een naam die alleen de ontvanger kent." Nu wordt het persoonlijk. Niet meer 'iedereen krijgt hetzelfde' (elke brief eindigt met zo'n soort belofte, die telkens anders is, maar op het zelfde neerkomt), maar elk individu krijgt een persoonlijke steen, met een nieuwe naam.

Opnieuw, een paar mogelijke manieren om de witte steen uit te leggen.

- Bij een rechtbank proces uitspraak doen door de verdachte een witte (onschuldige) of zwarte (schuldige) steen te geven. Door degenen die de overwinning behaalden een witte steen te geven, verklaarde Jezus hen onschuldig aan hun zonden.
- Of, de witte steen is een tessera-steen, een witte steen die door rijke mensen wordt gebruikt om machtige vrienden uit te nodigen voor een banket. (Of: winnaars van de Spelen) Aan hen die getrouwe getuigen zijn (wie overwint), doet Jezus een persoonlijke uitnodiging om naar een banket te komen die alleen op uitnodiging toegankelijk is: het eeuwige koninkrijk van God.

Maar nogmaals, hier wordt het heel persoonlijk. Jij. Jij en Jezus. Op jullie eigen unieke manier. Net als je relatie met je kinderen. Natuurlijk hou je evenveel van ze. Maar allemaal anders! We benadrukken hier graag dat het belangrijk is om bij een groter geheel te horen. Kom naar de kerk. Bouw relaties en vriendschappen. Ga naar een ConnectGroep. Wees deel van een tem. Doe het leven samen! En da's helemaal waar! Maar ook dat andere is belangrijk, en daar ligt nu even de nadruk op:

Voor deze unieke 'Jezus en jij' relatie zijn drie dingen nodig.

- Wees allereerst eerlijk. Dit is fundamenteel voor elke relatie. Als we ons verstoppen, creëren we schaamte. De enige manier om te genezen is door echt te zijn. Hoe gaat het met ons? Hoe staat het ervoor als we kijken naar waar Jezus ons voor waarschuwt in deze brief? Durven we op de tandartsstoel te gaan zitten? Mag Hij ons beoordelen?
- Ten tweede: vertrouw erop dat God van je houdt.
- Ten derde, overgave. We moeten leren om alles aan God over te geven.

Verwerkingsvragen:

- Jezus begint met een paar mooie complimenten aan deze gemeente. Welke complimenten denk je dat Jezus aan jou zou geven?
- Die woorden "maar er zijn een paar dingen die ik tegen u heb"... Hoe komen die bij je binnen?
- Zo'n voorbeeld van 'bij de tandarts zitten', helpt dat bij zo'n oordeel-tekst?
- Die teksten over 'de leer van Bileam' en 'Nikolaïeten', hoe kun je die in je eigen leven toepassen?
- Zijn er dingen in jouw leven die je (opnieuw) aan Jezus wilt overgeven?
- Bid voor en met elkaar



Bron: Zie, ik maak alle dingen nieuw. Bart van Nes.