

# VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

## Over de preek:

**Spreker:** Oscar Biesheuvel  
**Datum:** 15 september 2024  
**Preekserie:** Het gezin van Jezus  
**Titel preek:** There's power in the our

## Bijbelgedeeltes:

MAt. 6:9-13, 2 Kor. 10:5b, Ps. 22:2, 22:20-27, Ps. 68:6,7

## Samenvatting preek

“Uiteindelijk sta jij er gewoon toch alleen voor”. Vandaag keken we naar deze leugen die ‘we’ zijn gaan geloven. Onder de bedekking van mooie halve waarheden (*jij kunt worden wat je wilt! Je kunt eruit zien zoals jij wilt! Je kunt kiezen wie en wat je wilt zijn! Jij moet dingen doen waar jij gelukkig van wordt! Of zelfs - iets geestelijker - het gaat om jÓuw relatie met God*) is dat wat de wereld, de duivel en ons vlees ons willen laten geloven: jij staat er alleen voor. Een leugen die die kan doordringen in ons leven, in ons denken en voelen. En die er voor zorgt dat we geïsoleerd gaan leven, door schuld en schaamte. Want als het allemaal niet zo lukt en gaat zoals ik wilde, dan is het mijn schuld. Dan ben ik niet goed genoeg, en sta ik er gewoon alleen voor.

We keken naar het filmpje van jagende dieren die hun prooi eerst isoleren (<https://www.youtube.com/watch?v=h4SIAc2U1A4>) zodat ‘ie makkelijker te vangen is. Dat is ook wat met ons gebeurt als we gaan geloven dat we er alleen voor staan. Maar wat als we omdenken? Wat als wij niet de prooi, maar de jagers zijn? In 2 Kor. 10 roept Paulus ons op: neem je gedachten krijgsgevangen! Daar mogen we elkaar bij helpen! Geloof niet alles wat je denkt en voelt, maar breng het bij het kruis! Daar vinden we de waarheid over wie God is, en over wie wij zijn!

We begonnen met het bidden van het ‘Onze Vader’. Toen de discipelen bij Jezus kwamen en Hem vroegen ‘leer ons bidden’, zei Hij niet ‘Mijn Vader’. Maar Onze Vader. We worden deelgenoot van een groter geheel, we horen bij de relatie die God is! We zien gemaakt naar zijn beeld, en dat betekent dat we in relatie met Hem en met anderen leven. Niet alleen. Nooit alleen. Wat ons gevoel of wat ons denken ook zegt... There is power in the ‘our’. Our Father. Onze Vader.

We keken ook naar een voorbeeld over de Duplo blokjes, en de verschillende fasen van daarmee spelen. Alleen in je mond stoppen en kwijlen. Of er hard mee rammelen. Of half-los bouwen. Of stevig op meerdere plekken verbonden zijn zodat het geheel sterk wordt. Als beeld van ‘hoe ga jij om met community, met kerk’?

## Verwerkingsvragen:

- Luchtig begin: Doe eens een rondje ‘2 waarheden en 1 leugen’ over jezelf.
- Herken jij de gedachten en gevoelens van ‘ik sta er alleen voor’?
- Doe jij dat wel eens, je ‘gedachten krijgsgevangen nemen’ en bij het kruis brengen? Hoe werkt dat bij jou?
- Hoe ben jij verbonden binnen een community, of binnen Connectkerk?
- Welke leugens wil jij omruilen voor Gods waarheid in je denken en voelen?
- Bid voor en met elkaar