

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 29 september 2024
Preekserie: Jezus ontmoeten
Titel preek: Die zoon van U

Bijbelgedeeltes:

Lk. 15:11-32, 1 Pet. 3:15

Samenvatting preek

Na het uitzenden van en bidden voor Bernhard en Marleen lezen we het verhaal over de verloren zoon(s), en vertelde Oscar iets over 'MovieMay' (of MovieMarch). Een maand van preken aan de hand van filmclips, bedoeld om mensen die niet zo snel in een kerk zouden komen mee te nemen om zo kennis te maken met het Evangelie. Daarna liet hij een stukje zien van de film 'Lord of the Rings' waarin we zien hoe Sam Frodo optilt om zijn doel te bereiken ([klik hier voor de YouTube link](#)).

Een Joodse gelijknis is geen verhaal 'ter informatie', maar een uitnodiging om jezelf te herkennen in een van de personages. In zijn boek 'Eindelijk thuis' schrijft Henri Nouwen over deze gelijknis zoets als dit: "Ik herken mij in de jongste zoon, en hoe de Vader mij weer in zijn armen ontvangt. Maar ik herken me ook in de oudste zoon, hoe ik vol veroordeling en trots naar anderen kijk, en vol verontwaardiging op Gods genade voor hen reageer. Maar ik leer ook steeds meer dat ik meer en meer op de Vader mag gaan lijken, dat is het doel!" Het zinnetje waarin de oudste zoon iets tegen zijn vader zegt over 'die zoon van u' verraadt natuurlijk heel veel. En doet denken aan een van de eerste vragen in de Bijbel. Na de vraag "Adam waar ben je", is de volgende vraag die we tegenkomen, de vraag aan Kaïn: "Waar is je broer?" Een prangende vraag. Ook voor ons vandaag. Hebben we oog voor 'onze broer'? Is ons hart zacht en open voor andere mensen? Die God niet kennen, of Hem hebben verlaten? Hebben we compassie zoals de Vader dat heeft?

Als we steeds meer op de Vader gaan lijken, hoe krijgt dat dan vorm in ons dagelijks leven? Op ons werk, in onze families en gezinnen? Hoe gaan we op zoek naar dat ene verloren schaap? Misschien gaan wij niet naar Congo zoals Bernhard en Marleen, maar hoe kunnen wij vorm geven aan het hart van de Vader?

Waar is je broer?

Als we het iets concreter maken is een mooie eerste stap altijd deze vraag: Hoe gaat het met je verbinding 'naar boven'? Als je stevig geworteld bent in Gods liefde, dan kan het niet anders dan dat de vrucht in je leven ook liefde en compassie is. Weet je dat je geliefd bent?

Van het filmclipje leren we 'wees een getuige van de hoop die in je leeft'. Wat is de uitwerking van het evangelie van Jezus in jouw leven? Hoe kun je daarvan getuigen? En hoe kun je daarmee anderen 'hongerig en dorstig maken' naar het leren kennen van Jezus?

Verwerkingsvragen:

- Welke rol heeft het verhaal van de verloren zoon gespeeld in jouw leven?
- In welke van de 3 personages herken jij je het meest?
- Wat doet die vraag met je, 'waar is je broer'?
- Welke filmclip zou jij gebruiken om te vertellen over wie Jezus voor jou is?
- Hoe gaat het met jou 'verbinding naar boven, binnen en buiten'?
- 'Getuigen van de hoop die in je leeft'. Hoe doe jij dat? Of hoe zou je dat willen doen?
- Bid voor en met elkaar