

**Spreker: Corstian van Westen**  
**Preekserie: Jezus verwachten`**

**Datum: 15 december 2024**  
**Titel preek: Blik op oneindig**

### **Lev23:10-14 en 1Korinthe15**

God is blij met offers. Het offer (korban) is een woord dat spreekt over naderen, contact maken, intiem worden. Het oogstfeest is een geloofsfeest. Maanden daarvoor is er gezaaid, in de hoop en verwachting dat het voedsel zou opleveren. En voedsel is leven! In maart/april is daar het geloofsresultaat van wat gezaaid is in hoop en verwachting: de eerste vruchten. Ze brachten toen de eerste opbrengst naar de priesters. Een soort vlaggetjesdag, een feest van nieuwe haring of vruchten. Het wuiven is een soort begroeting, een daad van aanbidding (worship). Het eerste feest is een geloofsfeest. Israël werd vaak zoon genoemd en niet langer wees of slaaf. Een zoon weet dat er overvloed is; een wees is bang dat hij niet genoeg zal hebben. Denk aan het voorbeeld van de pan. De zoon zal zijn soepkom doorgeven, maar een wees niet.

De oogst is een symbool voor de oogst van mensen. Jezus zegt: Groot is de oogst, maar de arbeiders zijn weinig. Er is een oogst in de tegenwoordige tijd: mensen die tot geloof komen in Jezus. Ze komen tot leven. In het leven na dit leven is er ook een oogst, namelijk de opstanding van de doden. Deze opstanding is blijvend, is eeuwig. Jezus. In Korinthe is er discussie over de opstanding. Zijn opstanding is ons fundament. Zijn opstanding is ook onze opstanding. Als wereldwijde kerk is dit onze hoofdzaak. We verschillen in de kerk van Ede over allerlei bijzaken en vormen, en dat mag. In de hoofdzaak vierten we dezelfde kern: Jezus leeft. Maar hoe sterk geloven we in dit fundament? Soms kan er iets gebeuren in ons leven waardoor we twijfelen aan dat fundament.

Een groep kritische onderzoekers stond ooit voor een raadsel: hoe kan het dat nog steeds zoveel mensen zich toewijden aan Jezus en het verhaal over zijn opstanding? Ze wilden bewijzen dat het verhaal onzin was en begonnen hun onderzoek met de vraag of Jezus werkelijk gekruisigd was. Uit verschillende bronnen blijkt duidelijk dat Jezus daadwerkelijk gekruisigd is. Maar hoe dodelijk is een kruisiging eigenlijk? Uit onderzoek blijkt dat de Romeinse kruisiging extreem wreed en altijd fataal was. Toch kwam de vraag: zou Jezus het overleefd kunnen hebben? Misschien hadden de Romeinen haast vanwege de naderende sabbat? Verder onderzoek toont echter aan dat de combinatie van ernstige mishandeling, enorm bloedverlies en de omstandigheden in een koud, kil en rotsachtig graf geen overlevingskansen laat.

Zouden de discipelen het verhaal aangedikt? Dan hebben ze het niet goed aangepakt, hun getuigenis en verhaal is geen kloppend verhaal. En dit maakt het authentiek. Johannes noemt typische Johannes dingen. Lukas specifiek Lukas dingen. Geen afgesproken verhaal. Plus, de vrouwen krijgen een grote rol in het opstandingsverhaal. Vrouwen hadden in die tijd geen belangrijke stem. Hun getuigenis was onbelangrijk en waardeloos in verhalen en rechtszaken. Toch, krijgen zij een hoofdrol in het opstandingsverhaal. Als je een verzonnen verhaal geloofwaardig wil verkopen, dan doe je dit niet. Daarnaast, het gedrag van de discipelen is opvallend te noemen. In eerste instantie was hun gedrag normaal bij het plotselinge en traumatische verlies van hun vriend en leider Jezus. Ze zijn stil, verdrietig, opgesloten en ze zoeken bij elkaar. Dit hoort bij diep verdriet. Daarna zien we de discipelen veranderen. Er is vrede, vreugde en vrijmoedigheid. Er is iets gebeurt in hun leven, want dit zijn geen rouwende mensen, maar mannen met kracht, hoop, energie en leven. Het is onverklaarbaar.

Tot slot is er het bewijs van het lege graf. Wie heeft dat ooit gedaan? Waren het de Romeinen? Nee, dat is onwaarschijnlijk, want zij hadden er geen enkel belang bij. De discipelen dan? Zij hadden niet de middelen om de Romeinen om te kopen, zelfs al hadden ze dat willen proberen. Bovendien stonden de Romeinen bekend om hun eergevoel en waren ze niet zomaar omkoopbaar, zeker niet door een groep als de discipelen. Het graf was bovendien dubbel beveiligd en verzegeld met een Romeins zegel. Het is ondenkbaar dat de Romeinen hierbij betrokken waren. Maar wat dan met de Joden of hun leiders? Ook dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Zij waren juist tevreden dat Jezus dood was; hij was geen bedreiging meer voor hen. Een levende Jezus zou juist tegen hun belangen ingaan. En toch waren er geruchten dat Jezus weer leefde. De Joodse leiders hadden eenvoudig een einde kunnen maken aan deze geruchten. Ze hoefden alleen maar een paar vooraanstaande mensen naar het graf te sturen om Jezus' lichaam aan te wijzen: Kijk, hier ligt hij. Dit zijn loze geruchten. Maar dat gebeurde niet.

Er zijn zoveel bewijzen dat Jezus leeft. Hoe meer je er in verdiept hoe meer je het ziet! Jezus is de Levende en zijn opstanding is onze opstanding. Hij leeft en in Hem leven wij nu, en in eeuwigheid.

Paulus spreekt over ontslapen zijn. Een christen die sterft gaat slapen in het geloof dat hij wakker gaat worden in een nieuwe wereld. Toch voelt het sterven van een geliefde die bij God hoort als iets dubbels. Enerzijds zijn er de vragen, de pijn, het gemis, de tranen en de moeite. De pijn en rouw zijn realiteit. Ook als christen kun je worstelen met het verlies van een geliefde. Waarom heeft God niet ingegrepen? Was het niet te vroeg? We hebben toch gebeden? Er is verdriet, en dat mag er zijn. Anderzijds is er geloof, hoop en verwachting. In Jezus is de dood niet het einde. In Hem is er winst. Er is een weerzien; we zullen elkaar opnieuw zien en ontmoeten. In Jezus mogen we open en eerlijk bij God komen. We hoeven niet, zoals Jakob, nep te doen. We hoeven onze stem niet te veranderen of dierenhuiden op te plakken. We hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. We zijn welkom bij God. In de eeuwigheid mogen we bij Hem zijn. Voor Paulus is sterven winst. Het is uit liefde van God dat we in eeuwigheid bij Hem mogen zijn. Ieder van ons is belangrijk voor God en geliefd door Hem. Hij wil ieder van ons in de eeuwigheid bij Hem hebben. Hij wil de eeuwigheid niet doorbrengen zonder jou. Je bent belangrijk en waardevol voor Hem!

### **VRAGEN**

1. Zie jij jezelf als wees, slaaf of zoon? Ben jij een vrijwillige gever?
2. Hoe uit jij je dankbaarheid voor eten en drinken?
3. De oogst spreekt over mensen bereiken met het evangelie, hoe geef jij vorm aan het zaaien en oogsten van discipelen?
4. Heb je weleens twijfel aan geloofsfundamenten, hoe komt dit?
5. Welk deel van de preek heeft je geholpen om sterker te geloven in de opstanding van Jezus?
6. Welke twijfels heb je over het opstandingsverhaal van Jezus?
7. Ervaar jij het thema sterven als dubbel? Waarin zit de dubbelheid?