

Verwerking voor Connectgroepen

Spreker: Marcel van Noort

Datum: 22 december 2024

Preekserie: Jezus verwachten

Titel Preek: Go tell it on the Mountain

Bijbelgedeeltes: Lev. 23:15-21, Deut. 16:9-10, Hand. 2:1-13

Samenvatting

Het Wekenfeest, Het Pinksterfeest, Sjawoe'ot. 50 dagen na Pesach. Dit feest wordt zeven weken na Pesach gevierd, de feestdag waarop joodse mensen vieren dat God hen bevrijdde van de slavernij in Egypte. Dit feest was tevens een Pelgrimsfeest, wat betekende dat ze naar de Tempel in Jeruzalem moesten of de offers te brengen.

In Handelingen 2 lezen we dat Joden van over de gehele wereld moesten volgens de wet naar Jeruzalem komen als onderdeel van het Pelgrimsfeest. Joden die niet meer in Israel woonden kwamen toch naar Jeruzalem voor dit feest. We lezen dat de Discipelen in de bovenkamer zaten en dat de uitstorting van de Heilige Geest kwam en dat ze dus in allerlei verschillende talen spraken zodat alle JODEN het "Goede Nieuws", het evangelie van de opgestane Heer Jezus Christus konden horen. In handelingen 2 zien we dat er een uitstorting was van de Heilige Geest eerst onder de Joden, Gods uitgekozen volk. Vanaf Handelingen 10 zien we dat er een tweede golf van de uitstorting van de Heilige Geest komt onder de Heidenen, de niet Joden, toen Petrus de opdracht kreeg om het evangelie onder de Heidenen te gaan verkondigen.

Pesach vind zijn oorsprong in de bevrijding van de Joden uit slavernij in Egypte. We zien hier de verwijzing naar Jezus die voor gestoven is om ons te bevrijden. In het feest van de ongezuurde broden zien we een verlangen van God die zegt, leef heilig. En het is een verwijzing naar Jezus die als enige volledig vrij van zonden was, ongezuurd. In het feest van de eerstelingen zien we de verwijzing naar Jezus die als eersteling, als eerste is opgestaan uit de dood. In het Wekenfeest zien we de verwijzing naar de vervulling van de Heilige Geest wat we in Handelingen 2 mogen lezen.

Zoals Ik het volk Israel bevrijd heb uit Egypte, zo zijn jullie **bevrijd** door het sterven van Mijn Zoon Jezus Christus. Jezus die als enige volledig vrij van zonde was dus ongezuurd was, waardoor Hij de zonde kon dragen en jullie **vrij van zonden** kunnen zijn. En Mijn Zoon Jezus is als eerste, als eersteling, opgestaan uit de dood zodat jullie een **vernieuwd** leven kunnen hebben. Ik wil Mijn Geest over jullie uitstorten zodat jullie **vervuld** met Mijn Geest mogen zijn.

Dit is het verhaal van God. We noemen dit de "Primary story". De secondary story is jouw verhaal.

Het Pinksterfeest in jouw leven bestaat uit het brengen van jouw oogst naar God, jouw dankbaarheid laten zien aan Hem en tegelijk hoe mag Gods Geest, waarmee wij verzegeld en vervuld zijn, getuigen van het werk van Jezus Christus. En hoe mogen andere door ons secondary verhaal het primary verhaal over Jezus gaan zien en ervaren?

Sjavoet, het Pinksterfeest is het **feest van de eerste vruchten** en markeert het begin van de oogst. Profetisch wordt de graanoogst gezien als een beeld van een grote geestelijke oogst. De oogst van de Zielen

Wij zijn onderdeel van Gods plan om de oogst binnen te halen. Gods plan om zielen te redden omvat meer dan alleen de Joden. Door Jezus werd dit plan onthuld. In Mattheüs 9:37 vertelt Jezus zijn discipelen dat "de oogst groot is, maar er zijn weinig arbeiders." Vervolgens bracht Hij het plan in werking, Jezus stuurde zijn discipelen eropuit.

Bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren werden duizenden mensen geraakt en kwamen velen tot geloof, wat wordt gezien als de "eerste vruchten" van een grotere oogst.

Verwerkingsvragen:

1. Wat is jouw secondary story en hoe kun je deze koppelen aan de primary story?
2. Hoe ervaar jou jouw rol bij de "grote oogst"?