

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 8 december 2024
Preekserie: Jezus verwachten
Titel preek: Doe niet zo zuur

Bijbelgedeeltes:

Ex. 12:17-20, Joh. 10:10, Mat. 16:6,12, Lk. 20:27, Mk. 8:15, 1 Kor.5:7-11, Gal. 5:6-9, 2 Kor. 3:18

Samenvatting preek

In deze serie leven we naar kerst toe, aan de hand van de Joodse feesten. We bekijken hoe Jezus de ultieme vervulling is van deze feesten. Vorige week keken we naar Pesach (Pasen), deze week naar het Feest van de Ongezuurde Broden (Ex. 12:17-20). In de Bijbel wordt zuurdesem vaak gebruikt als beeld voor 'zonde'. Jezus, Die zónder zonde was en daarmee het volmaakte offer voor onze zonden!

Wat bedoelen we dan als we zeggen dat 'Jezus onze Redder is'?

Je zou 'Redding' kunnen zien als een samenvoeging van (wat we in de theologie noemen)

- Rechtaardiging (vergeving van onze zonden)
- Heiliging (ons oude leven steeds meer afleggen, ons nieuwe leven aantrekken)
- Verheerlijking (wanneer we met Hém zijn en ons nieuwe lichaam krijgen)

Vandaag dus 'heiliging'; gered worden van ons 'zuurdesem', onze zonden.

God die niet alleen als een Rechter kijkt naar 'doe je het goed of fout', maar (ook) als Dokter jou wil genezen van je wonden, jou heel en gezond wil maken, zodat je de wedloop kunt lopen!

In het NT zien we verschillende soorten 'zuurdesem'.

Het zuurdesem van:

- De Farizeeën (Mat. 16:6,12). Hypocrisie, schijnheiligheid. Het ene zeggen en het andere doen.
- De Saduceeën (Lk.20:27). Ongeloof, scepticisme, twijfel, selectief bijbel lezen.
- Herodus (Mk. 8:15). Aardse macht, politiek, controle, manipulatie.
- Het vlees (1 Kor. 5:7-11). Immoraliteit, ontucht, hebzucht, afgoderij, lasteren, etc.
- Wetticisme (Gal. 5:6-9). Eigen kracht, genade verdienen, zelf bepalen wie 'goed genoeg' is.

Zit dit zuurdesem ook nog in ons leven? Hoe heeft dat ons verwondt, en hoe verwonden we daar anderen mee? De Israëlieten kregen de opdracht om 'hun huis goed te doorzoeken op zuurdesem'. Wat kom jij tegen wanneer je eens reflecteert op deze punten?

Zuurdesem / zonde	Leven in overvloed
Hypocrisie, tweestrijd in jezelf	Heelheid en echtheid
Scepsis, twijfel	Vertrouwen
Macht, manipulatie, anderen willen beheersen	Dienen, liefhebben
Lust, hebzucht, afgoderij	Zelfbeheersing, vrijgevigheid
Wetticisme, goedkeuring verdienen	Leven vanuit aanvaarding

Het antwoord? Bekeer je! Draai je om, en breng je gedachten in lijn met Gods gedachten, je gedrag in lijn met wat God voor ogen heeft voor jouw leven, een leven in overvloed (Joh. 10:10).

Verwerkingsvragen:

- Wat is jouw eerste gedachte wanneer je denkt aan 'een preek over zonde'?
- Hoe ga jij om met bijvoorbeeld bovenstaande dingen in je eigen leven?
- Herken je dat 'aanbidden' je helpt? (2 Kor. 3:18)
- Wie geef jij inspraak in jouw leven?
- Bid met en voor elkaar