

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 5 januari 2025
Preekserie: De H van Eer
Titel preek: Vijf woorden voor 2025

Bijbelgedeeltes:

Fil 2:5-11, Hebr. 1:3, Col. 1:15, Joh. 1:18, Joh. 14:9, Joh. 19:30, Jes. 61:1-7, Ef. 5:18

Samenvatting preek

Aan de hand van 5 woorden starten we het jaar, met het leggen van de basis: wie eren we, wie is ons fundament, hebben we ons focus scherp?

Doxa: Grieks voor 'mening, oordeel, maar ook majesteit, pracht, glorie, of 'eren'. In het Hebreeuws is dat 'kavod', zwaarte of gewicht. Laten we starten met het besluiten 'we eren de Heer, Hij is de focus, hij 'weegt zwaar' in ons leven'!

Kenosis: Grieks voor 'zichzelf ontledigen' of helemaal geven. Komt uit Fil. 2:5-11, waarin we een schitterend beeld krijgen van Wie God is: Jezus laat zien dat God zichzelf helemaal gegeven heeft uit liefde voor ons, en daarom de Naam boven alle namen heeft! Quote Brian Zahnd: "God is als Jezus. God is altijd al zoals Jezus geweest. Er is nooit een tijd geweest dat God niet zoals Jezus was. We hebben dit niet altijd geweten, maar nu wel."

Tetelestai: Waar Kenosis gaat over Wie Hij is, gaat Tetelestai over wat Hij heeft gedaan. In Joh. 19:30 roept Jezus uit "Het is volbracht!" Tetelestai is het woord daar, hetzelfde woord als een timmermansleerling zou zeggen als hij klaar is met zijn werkstuk, hetzelfde als de hogepriester zou zeggen op de Grote Verzoendag. Het is volbracht. Alles wat nodig was om ons weer terug bij de Vader te brengen is al gedaan! Van dood naar leven, van wanhoop naar hoop, van duisternis naar licht, van leven in zonde naar leven in overwinning, van oud naar nieuw!

Rhema: Een ander woord voor 'woord'. Naast Logos (eeuwige woord, waarheid van God). Rhema heeft meer in zich van 'het juiste woord op het juiste moment tegen de juiste persoon'. In dit seizoen van Connectkerk spreekt God door Jes. 61:1-7. Daaruit worden 5 woorden uitgelicht: gebrokenen, generaties, geld, gezondheid, groei (zie volgende pagina). 5 woorden waar we komende tijd mee aan de slag mogen gaan, ontdekken hoe God ons hier in wil leiden.

Plerousthe. Komt uit Ef. 5:18, 'wordt vervuld' met de Heilige Geest. In Jesaja 61 lasen we er al over, en we worden keer op keer aangemoedigd om ons te laten vullen, en vol te zijn van de Heilige Geest. Zo kunnen we ook meebewegen met wat God wil gaan doen, in ons en door ons heen.

In de dienst namen we dan ook tijd om mensen te zalven, als beeld van toewijding, als uiting van 'ja Heer, ik wil U opnieuw ontvangen en volgen, vertrouwen en dienen'.

Verwerkingsvragen:

- Hoe helpt het kijken naar Jezus jou om God de Vader beter te leren kennen?
- Welk gedeelte uit Fil. 2 springt er voor jou uit?
- Hoe heb jij de waarheid van 'Tetelestai' al leren kennen in je leven? En op welke gebieden zou je dit nog beter willen leren kennen?
- Heb je zelf wel eens een 'thema' woord ontvangen voor jouw leven? Vertel eens?
- Zie bijlage, welke van deze 5 woorden spreekt je aan, of schuurt, inspireert of moedigt je aan?
- Lees samen Jesaja 61:1-7. Wat springt er voor jou uit, wat wil God tegen je zeggen door deze tekst?
- Bid met en voor elkaar

5 woorden voor Connectkerk in dit seizoen

Uit de tekst van Jes. 61 komen met name deze dingen voor ons naar boven:

Gebrokenen.

Waarin we herkennen dat we zelf gebroken (mogen) zijn, dat we geen show hoeven op te voeren voor God. Dat is het startpunt voor genezing! Daarnaast ook, zijn we open voor 'gebroken mensen van buiten?' Afgelopen week hebben we 1 verslaafde jongen gedoopt, zijn we open om meer 'van dit soort mensen' te ontvangen?

Generaties.

Bekend woord dat wel vaker terugkeert. God wil door alle generaties heen werken, kids, tieners, jongeren, alleenstaanden, gezinnen, ouderen... Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen, oog hebben voor elkaar, en vrucht dragen in elk seizoen van ons leven?

Geld.

Geld. Spannend? Hoe zou je leven eruit zien als je niet meer geregeerd wordt door 'angst voor tekort'. Geld als goede dienaar, niet als 'meester'. Zowel voor ons als kerk als individu/gezin: Wanneer kan God ons meer toevertrouwen? Als we trouw zijn in wat we nu al hebben!

Gezondheid.

Kernwoord voor de komende jaren. God wil ons leren om op elk vlak van ons leven gezond te zijn. Maar ook: This is a house of miracles! God wil wonderen doen, genezen!

Groei.

2 dingen:

- Groeien in 'lofprijs', waarbij proclamatie centraal staat. A garment of praise. Een lofgewaad.
- En groei faciliteren in de vorm van een gebouw.