

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 2 maart 2025
Preekserie: Welcome Home
Titel preek: Reach Out, De Zeven Bergen

Bijbelgedeeltes:

Mat. 6:9-13, Gen. 1:26-28, Ex. 34:6, 1 Pet. 2:9, Ps. 37:4, Joh. 15:8, Gal. 5:22, Rom. 8:14, Jes. 2:2-5

Samenvatting preek

Vorige week keken we naar 'Reach Out, door middel van gastvrijheid'. Deze week meer de focus op 'ons werk en onze plek in de maatschappij'. We kijken naar 'Zeven Bergen', 7 invloedssferen in de maatschappij, en hoe we ons als christenen verhouden met de opdracht om over de schepping 'te heersen en te onderwerpen'. Daar kennen we grofweg 2 extremen in: 'dominionisme' waarbij we heersen gaan opvatten als overheersen, de baas spelen, wat kan leiden tot onderdrukking of zelfs extremen als 'moorden in de naam van God'. Anderzijds 'escapisme', waarbij we onder het mom van 'we zijn niet van deze wereld' gaan wachten tot we naar de hemel gaan en onszelf zo min mogelijk bezig houden met wat hier op aarde gebeurt. Hoe kunnen we hierin een gezond middenweg vinden, hoe zijn we als mens bedoeld om 'te heersen' over de schepping, en hoe kunnen we de wereld bereiken met het goede nieuws van Jezus, en leven als de koninklijke priesters zoals we gemaakt en bedoeld zijn? Denk aan het voorbeeld van een 'tuinman' die 'heerst' over de tuin. Hij cultiveert een gezonde omgeving zodat alles de juiste plek krijgt en kan groeien en bloeien. Dat is een mooi beeld voor onze opdracht als mens, om deze 'bergen' in te nemen.

1. Laat Jezus het centrum zijn van álles in jouw leven

Ps. 37:4. Er is geen onderscheid tussen 'ons geestelijk leven' en 'ons normale leven'.

2. Ken en ontwikkel je talenten

Joh. 15:8. Wees een goede rentmeester van de gaven die God je gegeven heeft en ontwikkel die.

3. Blijf werken aan je karakter

Gal. 5:22. Een levenslang proces om meer op Jezus te gaan lijken. Laat je vormen door de Pottenbakker.

4. Ontwikkel samen met God een droom voor jouw (werk)plek

Wat zou er kunnen gebeuren als Gods Koninkrijk doorbreekt op jouw (werk)plek? Welke stap mag jij zetten?

5. Laat je leiden door de Heilige Geest

Rom. 8:14. Verwacht dat God tot je spreekt op en over je (werk)plek, sta open voor inspiratie.

6. Wees een getuige van de hoop die in je leeft

1 Petr. 3:15. Win hun respect - win hun vertrouwen - win hun oor.

Tenslotte 2 quotes:

"The 'now and not yet' of the Kingdom". G.E. Ladd. Het Koninkrijk van God is aangebroken met de opstanding van Jezus, maar we wachten op de complete vervulling, wanner Jezus terugkomt.

"De wederopstanding van Jezus is het begin van Gods nieuwe project, niet om mensen 'van de aarde naar de hemel te plukken', maar om de aarde te koloniseren met het leven van de hemel. Dat is tenslotte waar het Onze Vader over gaat." N.T. Wright.

Verwerkingsvragen:

- Hoe ga jij om met 'je plek innemen in de maatschappij' als christen?
- Wat betekent 'veel vrucht dragen' op jouw (werk)plek?
- Heb je wel eens ervaren dat God je een ingeving gaf over jouw (werk)plek, collega's etc?
- Wat zou jij vertellen als mensen je iets vragen over 'de hoop die in je leeft'?
- Bid met en voor elkaar