

VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN

Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel
Datum: 2 maart 2025
Preekserie: Welcome Home
Titel preek: Opstaan in nieuw leven

Bijbelgedeeltes:

Rom. 6:1-14

Samenvatting preek

In dit bijbelgedeelte (voor de NL 'Message vertaling' op het volgende blad) gebruikt Paulus diverse manieren om uit te leggen wat de doop inhoudt, maar telkens is dit de boodschap: het land van zonde achter je laten, het land van genade intrekken.

Zonde - Hamartia (Gr.) Denk aan de context 'boogschieten'. Het doel was vaak zo ver weg dat de boogschutter niet kon zien hoe hij had gepresteerd, dus de sluwe Romeinen maakten een greppel voor het doel en een slaaf in de greppel. De slaaf keek dan naar de pijl en riep "H'amartia" als de pijl het hoofddoel had gemist. Het 'doel' in kwestie is niet zozeer 'moralistische perfectie', als wel 'de mensen die wandelt in eenheid met God'. Zonde is: leven zoeken op een andere plek dan 'in Jezus'. Wat is de bron van jouw leven? hoop? zekerheid? vrede? liefde? troost? Da's zonde! Leven op deze wijze leidt tot allerlei 'zondige' keuzes, en houdt je af van eenheid met God.

Genade - Charis (Gr.) komen we op diverse manieren tegen in het NT:

- Vergeving van zonden, en dus 'Redding'. "Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen" (Titus 2:11) Gods reddende genade omvat rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking.
- Een gunstige houding ten opzichte van iemand. In Lucas 1:30 vond Maria genade (charis) bij God. Of: In Handelingen 7:46 wordt gezegd dat David "Gods gunst [charis] genoot"
- Bekrachtiging: In Handelingen 6:8 is charis de genade en kracht die van God stroomt en Stefanus vervult om "grote wonderen en tekenen onder het volk" te verrichten.
- Verpersoonlijkt in Jezus! (Joh. 1:14)

Een geschenk van genade, vergeving, en kracht. Alles wat je moet doen is ontvangen. Open handen dus! Loslaten wat je nu vasthoudt om het geschenk van Jezus te kunnen ontvangen!

En dat maakt dat je dus verhuist van land! En dat is wat de doop laat zien.

1. Sterven. De doop als ween watergraf. Je zegt 'ja' tegen een even met Christus, maar dus ook een harde 'nee' tegen je oude leven, manier van doen en denken. Sterven doet pijn!
2. Opstaan. Niet langer ik leef, maar Christus in mij. Alle veroordeling is weg!
3. Nieuw leven. Niet langer leven uit eigen kracht, maar vervuld door dezelfde Geest die Jezus deed opstaan uit de dood!

Verwerkingsvragen:

- Vertel iets over jouw doop; de aanloop, de dag zelf, het vervolg
- Wanneer je nog niet gedoopt bent, kun je dan iets delen over je twijfel of vragen?
- Hoe helpt het beeld van 'het boogschieten' jou als je nadenkt over 'zonde'?
- Hoe en wanneer heb jij Gods genade ontvangen en ervaren?
- Hoe zie je deze 3 punten (sterven, opstaan, nieuw leven) terug in jouw leven?
- Hoe ga je nu om met zonde (en veroordeling) in je leven?
- Bid met en voor elkaar

Romeinen 6:1-14 (The Message, vertaald in NL) [Zie hier de link](#)

Wat nu? Doorgaan met zondigen zodat God ons kan blijven vergeven? Dat hoop ik niet! Als we het land verlaten hebben waar de zonde regeert, dan kunnen we daar toch niet in ons oude huis blijven wonen? Ben je soms vergeten dat we onze spullen hebben ingepakt en daar voorgoed vertrokken zijn? Dat is wat er gebeurd is tijdens de doop. Toen wij onder water gingen, lieten wij het oude land van zonde achter ons. Toen we uit het water omhoogkwamen, trokken wij het nieuwe land van genade binnen. Een nieuw leven in een nieuw land!

Dat betekent het om gedoopt te zijn in het leven van Jezus. Als wij ons in het water laten zakken, is dat als de begrafenis van Jezus; en als wij uit het water worden bovengehaald, is dat als de opstanding van Jezus. Ieder van ons is door onze Vader opgewekt in een wereld van licht, zodat we kunnen zien waar we heen gaan in dit nieuwe vorstendom Genade.

Kan het duidelijker? Onze oude levenswijze is met Christus aan het kruis genageld, en zo kwam er resoluut een einde aan dat miserabele, zondige leven. Wij zijn niet langer machteloos overgeleverd aan de zonde. Dit is wat wij geloven: als wij volledig zijn meegenomen in de zonde-overwinnende dood van Christus, zijn wij ook volledig meegenomen in zijn leven-reddende opstanding. We weten dat toen Jezus uit de dood werd opgewekt, dit een voorteken was van het einde van de dood als levenseinde. Nooit meer zal de dood het laatste woord hebben! Toen Jezus stierf, nam hij de zonde met zich mee de diepte in. Maar nu hij weer leeft, brengt hij God bij ons op aarde. Zie het vanaf nu op deze manier: de zonde spreekt een dode taal, die geen enkele betekenis meer voor jou heeft; maar God spreekt je moedertaal en je drinkt al zijn woorden in. Je bent dood voor de zonde en levend voor God. Dat is wat Jezus heeft gedaan.

Dat betekent dat je de zonde geen enkele inspraak meer moet geven in de wijze waarop jij je leven leidt. Besteed er totaal geen aandacht aan. Neem zelfs niet het minste over van die oude levensstijl. Maar wijd jezelf volledig en voltiids toe aan Gods wijze van doen. Je bent immers opgewekt uit de dood! De zonde kan jou niet meer voorschrijven hoe jij moet leven. Je leeft niet langer onder die oude tirannie. Je leeft nu in de vrijheid van God.

1. Sterven

- Niet in ons oude huis blijven wonen
- Daar voorgoed vertrokken
- Lieten wij het oude land van zonde achter ons
- Als de begrafenis van Jezus
- Oude levenswijze is met Christus aan het kruis genageld
- Een einde aan dat miserabele, zondige leven
- Niet langer machteloos overgeleverd aan de zonde
- Volledig meegenomen in de zonde-overwinnende dood van Christus
- De zonde spreekt een dode taal, die geen enkele betekenis meer voor jou heeft
- Je bent dood voor de zonde
- De zonde kan jou niet meer voorschrijven hoe jij moet leven
- Je leeft niet langer onder die oude tirannie

2. Opstaan

- Wij trokken het nieuwe land van genade binnen.
- Een nieuw leven in een nieuw land!
- Als wij uit het water worden bovengehaald, is dat als de opstanding van Jezus.
- Ieder van ons is door onze Vader opgewekt in een wereld van licht, zodat we kunnen zien waar we heen gaan in dit nieuwe vorstendom Genade.
- Ook volledig meegenomen in zijn leven-reddende opstanding.
- Nooit meer zal de dood het laatste woord hebben!
- God spreekt je moedertaal en je drinkt al zijn woorden in.
- Levend voor God.

3. Nieuw leven

- Dat je de zonde geen enkele inspraak meer moet geven in de wijze waarop jij je leven leidt.
- Besteed er totaal geen aandacht aan.
- Neem zelfs niet het minste over van die oude levensstijl.
- Je leeft nu in de vrijheid van God.